

Geef voor je kerk



Hervormde gemeente Woerden

Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Actie 
Kerkbalans
2018



Geef voor je kerk

Het blijft nodig: geven voor de kerk. Ook in dit nieuwe jaar. Uw bijdragen aan de Actie Kerkbalans vormen driekwart van al onze inkomsten als kerk. Wij rekenen in de begroting van 2018 tenminste op een gelijke opbrengst als voor vorig jaar was begroot.



Door onze predikantenvacatures in Centrum/Oost hebben wij 2015 en 2016 met een overschot afgesloten. Naar verwachting zal hetzelfde voor 2017 gelden. Maar natuurlijk hopen we dat de vacatures spoedig ingevuld zullen worden en rekenen we daar ook op in de nieuwe begroting.

Na een aantal jaren waarin wij onze zorgen over de financiële ontwikkelingen hebben geuit, kunnen wij nu als kerk in Woerden een sluitende begroting presenteren. En ook onze meerjarenbegroting laat een gezond beeld voor de komende zes jaar zien. Dat is grotendeels te danken aan besparingen. Zoals: de sluiting van het kerkelijk bureau, betere huuropbrengsten van onze kerkelijke gebouwen en ook de extra collecte voor het pastoraat.

Wij gaan ervan uit dat onze gemeente ook weer toestemming krijgt om vier full-

time predikanten in dienst te hebben. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarbij voor ons van groot belang. Daarom blijft uw steun nodig.

Onze gemeente is gezegend met veel actieve gemeenteleden, predikanten, pastoraal werkers en anderen. Een aantal van hen komt u tegen in deze folder. Laat u inspireren door hun persoonlijke verhalen over het werk in onze gemeente.

Wij zijn dankbaar dat u ons ieder jaar weer in staat stelt om alle activiteiten in onze gemeente te faciliteren en rekenen ook op uw financiële bijdrage in 2018. Bij voorbaat alvast hartelijk bedankt.

Fred Willemze
Voorzitter College
van Kerkrentmeesters



Begroting 2018

Baten	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Collecten	€ 107.500,00	€ 111.300,00	€ 110.715,00
Opbrengst Kerkbalans	€ 535.000,00	€ 535.000,00	€ 539.940,00
Overige baten	€ 63.454,00	€ 64.454,00	€ 87.503,00
Totaal	€ 705.954,00	€ 710.754,00	€ 738.158,00
Lasten	Begroting 2018	Begroting 2017	Rekening 2016
Onroerende zaken incl. afschrijvingen	€ 96.865,00	€ 95.745,00	€ 97.249,00
Pastoraat	€ 459.400,00	€ 440.712,00	€ 358.986,00
Afdrachten	€ 44.000,00	€ 44.000,00	€ 41.291,00
Overige kosten	€ 103.120,00	€ 130.253,00	€ 159.161,00
Totaal	€ 703.385,00	€ 710.710,00	€ 656.687,00
<hr/>			
(Verwacht) resultaat	€ 2.569,00	€ 44,00	€ 81.471,00

Baten en lasten



- Collecten 16%
- Opbrengst Kerkbalans 75%
- Overige baten 9%



- Onroerende zaken incl. afschrijvingen 14%
- Pastoraat 65%
- Afdrachten 6%
- Overige kosten 15%

‘Ook **onverwachte gesprekken zijn mooi**’



Hij was leraar en schooldirecteur maar gooide zijn roer begin deze eeuw om. Al ruim zestien jaar is Jan Hanse de man die als pastoraal medewerker heel dicht bij de mensen staat.

„Jaren was ik aan het onderwijs verbonden. Eerst stond ik als leraar voor de klas en daarna als directeur van een basisschool. Maar doordat mijn gezichtvermogen door een aandoening heel sterk afnam, moest ik voor een andere baan kiezen. Omdat ik al een catecheseopleiding had, is dat een baan geworden waarbij je veel moet luisteren en vooral moet aanvoelen. Waar zit bij de mensen de zorg? Daar kom je achter door met hen in gesprek te gaan en als het ware met hen mee te lopen in hun leven. In zo’n gesprek komt ook het verdriet naar boven, dat bijvoorbeeld is ontstaan door een gebrekkige gezondheid of verlies van een naaste.

Ik heb mijn plek gevonden hier in Woerden, waar ik vooral bij mensen van 80 jaar en ouder over de vloer kom. Ieder jaar maak ik met de mensen een maand na hun verjaardag een afspraak om bij te praten. Maar ze kunnen mij ook altijd bellen, als ze behoefte hebben aan een gesprek. Dat is in de kerk heel normaal, dat je aanklopt met je zorgen. Het gaat erom dat mensen aandacht krijgen en zich gehoord voelen. Ik ben er niet om mensen aanmatigend te benaderen en om ze de kerk in te praten. Ik bezoek ook

mensen die helemaal niet meer in de kerk komen. Maar wel spreek ik altijd tijdens gesprekken over het geloof. Dat levert bijvoorbeeld in het ziekenhuis soms ook

Het gaat erom dat mensen aandacht krijgen en zich gehoord voelen

onverwacht mooie gesprekken op met mensen die toevallig op een zaal liggen bij mensen die ik bezoek.

Afgelopen jaren is er meer op mijn bord gekomen, omdat we geen vaste predikant in de wijk hebben. Dan ben ik dus vaker actief rond begrafenissen, maar ook bij bijbelkringen en catechese en bij het morgengebed. Er is genoeg werk maar dat doe ik met veel plezier. Gelukkig mag ik altijd terugkomen bij mensen, als ik hen eerder heb bezocht. Ik krijg energie van de vele mooie gesprekken, die ik door dit werk met iedereen verspreid over heel Woerden heb.”

Jan Hanse
Pastoraal medewerker



'Niet schamen voor onze boodschap als kerk'

Ze is de enige vrouw in het college van kerkrentmeesters in Woerden. Als dochter uit een predikantsgezin voelt Hermien Bruggeman zich prima thuis tussen de mannen in het college.

„Ik geef om Hem en om de kerk, dus geef ik wat ik zelf in huis heb. Als jurist vind ik schrijven leuk, altijd ben ik aan het stoeien met taal. En die gave kan ik ook inzetten bij dit werk voor de kerk. Bijvoorbeeld als we als kerk op een goede manier moeten reageren na een klacht over geluidsoverlast door de klokken van de Petruskerk. Dat doe ik dan met veel plezier en op een goede manier verpakt. Dat zie ik echt als een sport, om zoiets als kerk positief op te pakken. Mét de boodschap van de kerk daar in, want we moeten als kerk vooral onze boodschap van het geloof niet vergeten te vertellen.

Precies op het juiste moment klopte de kerk bij mij aan, net nadat onze jongste zoon eindexamen had gedaan en ik tijd had om een taak op te pakken. Dat is nu 2,5 jaar geleden en het gaat wat mij betreft heel goed. Het werk kost me ongeveer een dag in de week en is heel afwisselend. Van een receptie regelen tot een gesprek met een nieuwe pastoraal medewerker. En van een gesprek met een nieuwe predikant tot praten over de

nieuwe parkeerplaats van de Maranathakerk.

Heel belangrijk vind ik dat we ons als kerk niet schamen voor onze boodschap in de maatschappij. Wat de kerk is en wie wij kunnen zijn voor mensen. Wij kunnen heel goede dingen doen. Positiviteit en verbinden, daar draait het om. Denk aan

*Positiviteit en verbinden,
daar draait het om*

de rol die wij als kerk in de maatschappij hebben, zoals bijvoorbeeld tijdens kaarsjesavond in de Petruskerk of tijdens een maaltijd voor mensen die niet altijd zoveel te vieren hebben in de Maranathakerk. Zoek verbinding waar dat kan. Dat doen wij hier thuis ook, als we eens in de zoveel tijd mensen uit de hele buurt uitnodigen om bij ons te komen eten.”

Hermien Bruggeman
Ouderling-kerkrentmeester

'Ik vraag door tot alles op tafel ligt'

Hij begon als collectant en is sinds begin jaren negentig met enkele tussenposes alweer een kwart eeuw diaken. Klaas Chardon legt uit waarom die rol hem zo past.



„Tussen de koeien tijdens het melken, daar geef ik veel tijd voor de kerk. Je bent dan wel druk bezig met de dieren op zo'n moment, maar het is vaak wel allemaal op routine. Daar heb ik daarom tijd om na te denken. Kerkvergaderingen van de avond ervoor of van de avond die komen gaat gaan door mijn hoofd. Ik denk na over wat op de agenda staat en over gesprekken die geweest zijn. Net zoals ik bijvoorbeeld nadenk over een verhaal over het geloof dat in de krant stond.

Het kerkenwerk is voor mij altijd goed te combineren met mijn werk op de boerderij. In het verleden heb ik wel periodes gehad dat het op de boerderij erg druk was, maar precies toen kwam de vraag om hulp vanuit de kerk niet. Als boer ben ik nog steeds verwonderd hoe mooi de schepping

.....
Als boer ben ik nog steeds verwonderd hoe mooi de schepping kan zijn

kan zijn. De kerk ervaar ik daarbij niet als knellend maar juist als structuur die nodig is. Om bijvoorbeeld pastoraat en diaconaat vorm te geven. Daarom vind ik de actie Kerkbalans ook zo belangrijk.

Dit is mijn zevende periode in het ambt sinds 1990, nadat ik eind jaren '70 ook belijdenis deed in Woerden. Alleen begin deze eeuw ben ik voor langere tijd uit de kerkenraad geweest.

Ik ben wel een cijfertjesman. Als diaken kom ik eens in de ongeveer twee jaar tijd bij iemand in de gemeente thuis omdat diegene financieel is vastgelopen. Vaak blijkt dat dit gepaard gaat met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek. Als mensen in dat soort gesprekken niet het achterste van hun tong laten zien, dan prik ik daar zo doorheen. Je komt ook soms bij mensen van wie niemand dat verwacht, of bij bekenden van jezelf. Het is goed en het makkelijkst voor iedereen dat rond dit soort privé-zaken geheimhouding geldt. Ik vraag door, net zolang tot mensen alle rekeningen op tafel hebben gelegd en ik zeker weet dat we alles weten wat er speelt en wat er is. Ook al heb ik nooit het gevoel dat ik heel veel kan betekenen voor mensen, vaak blijkt achteraf dat je toch iets teweeg brengt. En dat iemand na zo'n gesprek weer de goede kant op kan. Dat geeft me een goed gevoel."

Klaas Chardon
Diaken

'Heel gaaf om met jongeren bezig te zijn'

Ze is al jaren een bekend gezicht in het Woerdense jeugdwerk. Gea Verweij noemt het nauw betrekken van jongeren bij kerkenwerk onmisbaar voor de toekomst van de lokale kerk.

„Jongeren zijn heel puur en brengen je terug naar de basis van het geloof. Zij vormen de kerk van de toekomst; noodzakelijk dus om in hen te investeren. Naast het brengen van een boodschap met inhoud is het daarom ook belangrijk dat jongeren zich herkennen in een kerkdienst. Daarom maken we jeugddiensten in samenspraak met de jongeren. En dat blijkt altijd heel goed te werken: wat volgt is een dienst waarin jongeren ant-

.....
Jongeren zijn heel puur en brengen je terug naar de basis van het geloof

woord op hun eigen vragen terughoren in het verhaal van de dominee. De kerk zit bij jeugddiensten niet voor niets altijd vol, heel mooi om te zien.

Het gaat erom dat jongeren een relatie met God krijgen en ook hun verlangens in Hem vinden. In die zoektocht loop ik graag een stuk met hen mee en dat levert vaak mooie en ook diepere gesprekken op. Je bereikt iedere jongere op zijn of haar eigen manier. Bij het jeugdpastoraat zoeken we bijvoorbeeld bij iedere



jongere in de kerk vanaf de tweede klas van de middelbare school een 'maatje'. Zo'n oudere kerkganger helpt de jongere bij vragen en op momenten waarop daar behoefte aan is, bijvoorbeeld in een lastige tijd. Dat levert ieder jaar weer 10 tot 15 nieuwe 'koppels'. Bij de ene werkt het om een band op te bouwen door samen pizza te eten en voetbal te kijken. Bij de ander door samen te schilderen. En bij weer een ander door een ronde om de Cattenbroekerplas te lopen. Het gesprek komt dan op een natuurlijke manier ook op zaken die de jongere bezighoudt, net als op vragen over het geloof. Bijna altijd blijken de 'matches' goed uit te pakken.

Ik vind het heel gaaf om met jongeren en hun opgroeien bezig te zijn. Ja, ik geef mijn passie voor de kerk graag aan jongeren. Het blijft mooi en een voorrecht om getuige te zijn van hoe God aanwezig is en werkt in het leven van jonge mensen."

Gea Verweij

lid Jongeren Pastoraat Team

Voor hetzelfde geld geeft u meer

**Wilt u een gift doen aan onze gemeente bij de Actie kerkbalans?
Dan kunt u misschien meer geven zonder dat het u iets extra kost.
Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke giftenaftrek.**

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan het totale fiscale voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Dan dient u vijf jaar lang een vast bedrag te geven. Neem vóór uw eerste betaling voor de actie kerkbalans contact op met het kerkelijk bureau. Wij regelen in dat

geval een overeenkomst die aan de voorwaarden voldoet.

Maakt u geen gebruik van de regeling van de periodieke gift? Dan kan uw gift nog altijd fiscaal aftrekbaar zijn. In dat geval geldt echter een drempelbedrag aan giftenaftrek van 1% van uw inkomen en een maximum van 10%.

Voorbeeld: Periodieke gift



Sterke schouders

De landelijke kerk geeft een indicatie voor wat u per jaar kunt bijdragen. Onder het motto: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

Netto inkomen

6000 - 12000
12000 - 18000
18000 - 24000
24000 - 30000
30000 en hoger

Bijdrage aan Kerkbalans

1,0% 60 - 120
1,5% 180 - 270
2,0% 360 - 480
2,5% 600 - 750
3,0% 900 -

Kerkbalans en belasting

Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Neem voor informatie contact op met het College van Kerkrentmeesters. Voor de periodieke gift is geen akte van de notaris nodig. Een voorbeeldakte vindt u op de website van de Belastingdienst.

Postadres: Beneluxlaan 3,
3446 GS Woerden

E-mail: info@hervormdwoerden.nl

Internet: www.hervormdwoerden.nl

Rekening Hervormde gemeente
Woerden: SKG Gouda,
IBAN NL29 FVLB 0699 9473 24
inzake Kerkbalans.

Colofon

Deze brochure is een uitgave van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Woerden.

Fotoverantwoording: Van der Bijl
Photocompany, 06 - 53 66 52 72.

